



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμ. Πρωτ./ΕΞ. 6141 /2021 Έν Αθήναις τῆ 29ῆ Νοεμβρίου 2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ὑπ' ἀριθμ. 112

Πρός
Ἄπαντα τόν Ἱερόν Κλήρον
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς
Ἐνταῦθα

Ἐξοβτοι και ἀφαντοι γαυρε,

Διά τοῦ παρόντος παρακαλοῦμεν ὑμᾶς ὅπως, κατά τήν Θεϊάν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς 5 Δεκεμβρίου 2021, ἀναγνώσπε τό συνημμένον ΜΗΝΥΜΑ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. κ. Ἱερωνόμου Β' περί τοῦ «ΕΡΑΝΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ» καί ἀναρτήσπε αὐτό εἰς τάς τηρουμένας ἱστοσελίδας τῶν περί ὑμᾶς Ἱερῶν Ναῶν.

Ἐντολῆ τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου
Ο ΠΡΩΤΟΣΥΡΚΕΛΛΟΣ

Βασίλειος Θεοχάρης

Ἀρχιμ. Βασίλειος Θεοχάρης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β΄
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΑΝΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 2021

Άγαπητά μου παιδιά,

«Χριστός γεννᾶται, δοξάσατε, Χριστός ἐξ οὐρανῶν ἀπαντήσατε...»

Μέσα στήν δύσκολη περίοδο τήν ὁποία διέρχεται ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα, ἡ Ἐκκλησία μᾶς προετοιμάζει καί πάλι νά ἐορτάσουμε τήν μεγάλη ἐορτή τῆς Θείας Ἐνανθρωπίσεως. Μᾶς καλεῖ νά δοξάσουμε τόν ἐρχόμενο Χριστό. Μᾶς προτρέπει νά τόν ὑποδεχθοῦμε στή ζωή μας. Νά τόν συναντήσουμε στά πρόσωπα τῶν ἀδελφῶν μας, τῶν ἐλαχίστων ἀδελφῶν τοῦ Χριστοῦ.

Μέσα στή μακραίωνη παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, ἡ συνάντηση αὐτή ἐκφράστηκε πάντοτε μέσα ἀπό τό φιλανθρωπικό ἔργο. Οἱ χριστιανοί ἔχοντας συνείδηση τῆς ἀνάγκης τῆς προσφοράς, προσέφεραν ἀνάλογα μέ τίς δυνατότητές τους στήν κοινή προσπάθεια γιά τά ἔργα τῆς ἀγάπης.

Στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή μας ἀπό πολλῶν ἐτῶν ἔχει καθιερωθεῖ ὁ Ἔρανος τῆς Ἀγάπης. Κάθε χρόνο, παραμονές τῶν Χριστουγέννων, γίνεται μία μεγάλη κινητοποίηση γιά τήν ἐνίσχυση τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔργου, τό ὁποῖο γίνεται τόσο στίς ἐνορίες ἀπό τά Ἐνοριακά Φιλόπτωχα Ταμεῖα, ὅσο καί στήν Ἀρχιεπισκοπή ἀπό τό Γενικό Φιλόπτωχο Ταμεῖο. Στίς ἐνορίες λειτουργοῦν Κέντρα Ἐνοριακῆς Ἀγάπης, συσσίτια, Στέγες Γερόντων, τράπεζες τροφίμων καί διάφορες μορφές οἰκονομικῆς στήριξης. Ἡ Ἀρχιεπισκοπή λειτουργεῖ Στέγες Κατακοίτων Γερόντων, Βρεφονηπιακοῦς Σταθμούς, Κοινωνικά Φαρμακεία, Κοινωνικά Ἰατρεία, τό κατάστημα διανομῆς ρουχισμοῦ «Ἰμάτιο», Κοινωνική συμβουλευτική ὑπηρεσία, προγράμματα γιά τούς ἀστέγους.

Ἡ περιπέτεια πού ζεῖ ἡ ἀνθρωπότητα ἔχει κάνει τίς συνθήκες γιά ὅλους δυσκολότερες καί τίς ἀνάγκες μεγαλύτερες. Ἀπευθύνομαι στήν ἀγάπη ὅλων. Σᾶς καλῶ νά ἀνταποκριθεῖτε στήν πρόσκληση τῆς Ἐκκλησίας. Λόγω τῆς πανδημίας, ὁ Ἔρανος δέν θά γίνει στά σπίτια. Στό χώρο τοῦ Ναοῦ, μέ τήν γνωστή διαδικασία, θά μπορεῖτε νά συνεισφέρετε λαμβάνοντας τά σχετικά κουπόνια.

Εὐχομαι σέ ὅλους νά ἀνοίξουμε τήν καρδιά μας καί νά ἀξιωθοῦμε νά ζήσουμε ἀληθινά Χριστούγεννα.

Μέ πατρικές εὐχές
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Ἱεροῦ Ἰεροῦ Ἰεροῦ Β΄

